

Hallo,

In de vorige mails, al weer enige tijd geleden verstuurd, hebben we geschreven over de plannen voor het Denverweekend van dit jaar. We vroegen om een voorkeur uit te spreken voor een weekend in mei of november, zodat we dit verder met Stay Okay konden regelen. Dank aan degenen die dat gedaan hebben.

Na het stilzwijgen, vandaag meer nieuws over het weekend, en over andere zaken.

Denverweekend 2017

Ondanks de in 2015 gemaakte afspraken om op de vertrouwde manier door te gaan, was het al duidelijk dat Stay Okay voor dit jaar de voorwaarden had veranderd. Maar bij nadere bespreking en invulling bleek dat het zo dwingend werd om voor veel meer omzet te zorgen, dat we geen mogelijkheden meer zagen om daar een leuk weekend te organiseren. Daarnaast speelde ook het praktische probleem dat het altijd lastig was om de benodigde apparatuur in Apeldoorn te krijgen.

Hoe jammer we het ook vinden om daar na ruim 20 jaar te vertrekken, we hebben toch moeten besluiten om het Denver weekend dit jaar elders te organiseren.

Wellicht komt deze verandering als een schok voor je. We hadden het ook liever anders gezien. Maar zoals W. Mitchell aangaf in de video van het Windstar Symposium in 1995 die we tijdens het vorige Denverweekend hebben laten zien,

“it’s not what happens to you, it’s what you do about it.”

Met die wijsheid in het achterhoofd hebben we goed nagedacht over een alternatieve locatie. En vanwege de goede ervaringen die we vijf jaar geleden hadden met concerten van onder meer Leon van der Meer en René Wingelaar bij De Waterlelie in Zoetermeer, hebben we voor die locatie gekozen.

We beseffen dat het voor degenen die in het noorden en oosten wonen, helaas meer reistijd zal vergen. Voor anderen zal het echter weer een verkorting van de reistijd betekenen.





De oorspronkelijke keuze voor één van de voorgestelde weekends in mei en november werd nu automatisch bepaald. Omdat het voor mei te kort dag is, hebben we gekozen voor het weekend van **18 en 19 november**. Zaterdag de 18^e zal er 's avonds een programma zijn, zondag de 19^e overdag.

OBS De Waterlelie is gelegen in het Floriade gebied van 1992, en heeft een leuke, ruime aula met een podium, iets wat we bij Stay Okay toch wel misten. Het ligt op loopafstand (ongeveer 1 km) van het station Zoetermeer, dus is goed bereikbaar met het OV, en natuurlijk ook per auto via de A12 tussen Den Haag en Gouda.

Voor degenen die van ver moeten komen maar zowel de zaterdagavond als de zondag willen meemaken, zijn er diverse hotels en B&B's in Zoetermeer en omgeving. Het dichtstbij is het NH hotel, een 4-sterren hotel waar bij een vroege boeking via de NH site ca € 52,- per kamer (excl. ontbijt en annuleringsmogelijkheid) betaald wordt voor een overnachting. Het hotel ligt aan het plein voor het station. Als er belangstelling voor is, kunnen we kijken of we zondagochtend een eenvoudig en niet te duur ontbijt bij De Waterlelie kunnen verzorgen.

Het programma voor het weekend gaan we in de loop van het jaar invullen. Uiteraard is het plan om tijdens het weekend een afwisselend videoprogramma van John te combineren met live optredens. Ook zullen we proberen ruimte te maken voor degenen die graag met elkaar willen bijpraten.

We gaan de komende tijd kijken wie er voor ons willen optreden. Wat betreft het videoprogramma hebben we al weer veel leuk nieuw materiaal verzameld om te laten zien.

De zondag zal in ieder geval bij De Waterlelie worden gehouden, dan verwachten we ook de meeste mensen. Voor de zaterdagavond hebben we nog een andere optie, maar dat is afhankelijk van het aantal mensen dat aanwezig wil zijn. En dat zal ongetwijfeld weer afhankelijk zijn van het programma waar we uiteindelijk op uitkomen.

Maar mocht je het voornemen of enige interesse hebben om er zaterdagavond bij te zijn, dan horen we het graag zodat we daar rekening mee kunnen houden.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van ontwikkelingen rond het Denver weekend van 18 en 19 november. We hopen dat jullie die dagen vrij willen houden.

Hieronder volgt nog het andere nieuws dat we op onze Facebook pagina de afgelopen twee maanden vermeld hebben.

John Denver tentoonstelling

Op 26 januari opende het Grammy Museum in LA de tentoonstelling Rhymes and Reasons: The Music of John Denver. De tentoonstelling zal tot medio september te bezichtigen zijn.

Meer informatie op: <http://www.grammymuseum.org/exhibits/johndenver>.

Wil je wat meer over de tentoonstelling zien dan kan dat met deze clip:

<https://www.youtube.com/watch?v=sRQHK9d5rk>.

The Ambulance Down In The Valley

Af en toe droeg John dit voor, onder meer tijdens zijn concert tour in 1982:

<https://www.youtube.com/watch?v=Y33eh8XJYDU>. Ik was verbaasd toen ik vernam wanneer het geschreven was. Benieuwd hoe oud het is? Dat vindt je bij deze link:

http://www.tonycooke.org/stories-and-illustrations/ambulance_valley/.

Huis te koop

Vorig jaar stond John's huis te koop. Nu staat er een huis te koop in Goes, op de John Denverlaan. <http://www.funda.nl/koop/goes/appartement-49972376-john-denverlaan-40/>

Valentijnsdag

Radio 2 in België speelde ivm Valentijnsdag For You.

In Nederland was operazanger Marco Bakker die dag te gast bij Max en hij zong

Perhaps Love: http://www.npo.nl/tijd-voor-max/14-02-2017/POW_03412353?start_at=2256

Jan Smit versterkt de Toppers

De Toppers hebben Jan Smit toegevoegd, en om die reden zongen de oorspronkelijke drie bij RTL Late Night een John Denver Medley: <https://www.youtube.com/watch?v=deUq-eL49rQ>

Environmental High

In deze mooie speech uit 1991 bij de Commonwealth Club vertelt John over zijn favoriete onderwerpen.

<https://www.commonwealthclub.org/events/archive/podcast/john-denver-speech-environmental-high-71291>

Overige clipjes

En dan hebben we natuurlijk nog wat clipjes gepubliceerd op onze Facebook pagina:

Esther van der Spek en Guido Bos – Grandma's Feather Bed:

https://www.youtube.com/watch?v=AxlmslK_Bk

Anneke Duym – It's A Sin To Tell A Lie - <https://www.youtube.com/watch?v=leXqtkjEWxl>

Hartelijke groet,
Michiel

Uit de archieven

Tot slot nog enkele artikelen en andere zaken uit de archieven.

WORDT JOHN DENVER OOIT PRESIDENT VAN DE U.S.A.?

John Denver denkt er meer en meer aan om in de politiek te gaan. «Ik ben een geboren leider» aldus Denver. «Misschien stel ik me ooit kandidaat om gouverneur te worden, of misschien zelfs president. Ik ben graag bezig met sociale problemen, ik vind dat daar te weinig aandacht wordt aan besteed. In de politiek van vandaag de dag telt blijkbaar alleen de buitenlandse aangelegenheden, en dat vind ik zo jammer...»



JOHN DENVER WOU JOHN BOY NIET ZIJN

Toen enkele jaren geleden de makers van «The Waltons» naar de geschikte acteurs aan het uitkijken waren voor de serie, werd John Denver — die toen al een ster was — aangeschreven om de rol

van John Boy te vertolken. John weigerde, en uiteindelijk kwam Richard Thomas uit de bus.

«Had men mij dat nu gevraagd, dan zou ik er op ingegaan zijn» aldus John. «Maar in die tijd had ik het werkelijk te druk met mijn zangkarrière. Ik stond toen nog bij wijze van spreken in mijn kinderschoenen...»



JOHN DENVER ONTVOERD

'Een avontuur dat ik nooit zal vergeten' herinnert John Denver zich. 'Op een dag moest ik in Los Angeles een of andere première bijwonen, en vermits ik te moe was om zelf te rijden, nam ik een taxi. Na een tijdje stelde ik vast dat de chauffeur me steeds aangaapte door zijn kijkspiegeltje, met de blik van een volleerde gangster. Ik voelde me helemaal niet gerust. Maar toen de man ook gewoon doorreed toen we op de plaats waren waar ik moest zijn, was ik zo goed als

zeker: ik werd ontvoerd! Ik maar roepen dat we er waren, en die man maar knikken... en doorrijden. In paniek riep ik 'stop' en tot mijn grote verbazing deed hij dat ook! Ik vroeg om uitleg, en toen kreeg ik in het Italiaans te horen dat die jongen geen Engels verstond. En dat hij aan zijn eerste trip toe was... Ik heb een andere taxi genomen, en was nog net op tijd! Ik heb nog nooit zo'n schrik gehad in mijn leven als die keer...'



**POP
BIZ**

JOHN DENVER



The World of John Denver



P.O. Box 61280
1005 HG Amsterdam
The Netherlands

Beste Aranka,

De puzzle in ons clubblad no. 2 is door jou goed opgelost. Wij hebben de prijzen door middel van loting verdeeld, en jij bent hierbij als derde uit de bus gekomen. Wij sturen je hierbij een foto van John, genomen tijdens Convention 1978 in Aspen, Colorado. Deze foto is genomen door onze medewerker Joop Franke, we hopen dat je het leuk vindt.

Hartelijke groeten,
namens THE WORLD OF JOHN DENVER

Ria van Hal
Ria van Hal.







Grandma's Feather Bed

Words and Music by JIM CONNOR
Copyright 1973 Cherry Lane Music Co.
All Rights Reserved.



When I was a little bitty boy just up off the floor
we used to go down to Grandma's house every month end or so.
We'd have chicken pie and country ham and homemade butter on the bread,
but the best darn thing about Grandma's house was her great big feather bed.

It was nine feet high and six feet wide, soft as a downy chick
It was made from the feathers of forty 'leven geese,
took a whole bolt of cloth for the tick.
It'd hold eight kids and four hound dogs and the piggy we stole from the shed.
We didn't get much sleep but we had a lot of fun on Grandma's feather bed.

Hi Ellen -
I thank you
for coming
to the concert
+ bless
you



Jim
Connor
2001

After supper we'd sit around the fire and the old folks'd spit and chew
Pa would talk about the farm and the war and my Granny'd sing a ballad or two.
And I'd sit and listen and watch the fire, till the cobwebs filled my head,
The next thing I'd know I'd wake up in the mornin' in the middle of the old feather bed.

On Sunday morn we'd go to church and stay for covered dish,
I'd run and play and get so tired and then I'd get my wish
to lie out flat and nap and dream with the feathers tucked under my head
But my cousins wouldn't stop ticklin' me in Grandma's feather bed!

Well, I love my Ma, and I love my Pa, I love Granny and Grandpa too,
I been fishin' with my Uncle, and I wrassled with my cousin, I even kissed Aunt Lou
But if I ever had to make a choice, I guess it oughta be said,
That I'd trade 'em all plus the gal down the road for Grandma's feather bed.
I'd trade 'em all plus the gal down the road... W-e-l-l...